

Generalforsamling 25. april 2023

Skolelederens pædagogiske beretning

April

Sidst i april måned sidste år, var det igen blevet muligt at spille vores højt værdsatte musical for fulde huse. De tre visninger af årets musical var endnu en gang en kæmpestor succes.

Maj

Den 5. maj havde vi det første af en række syng, spis, snak-arrangementer, som har rod i de frie skolars verden. Et koncept, som opstod på bagkant af coronaen, og som har det formål, at vi igen kan være sammen. I vores udgave hed det: Vilsted Synger. Det var en god lejlighed til at byde folk inden for i huset til en god oplevelse. Og det var en rigtig god oplevelse, og vi havde efter den flotte debut mod på mere.

Juni

Og det skete allerede den 1. juni, hvor vi afholdt endnu et arrangement – denne gang i skoletiden. Det afholdt dog ikke forældre og andet godtfolk fra at komme og være med – og heldigvis for det.

I skoleåret 21/22 var der en eftermiddag om ugen mod betaling mulighed for at deltage i den frivillige musik- eller billedskole.

Det var der mange børn, som benyttede sig af.

Den 2. juni om eftermiddagen afholdt Vilsted Friskoles billedskole fernisering. Her kunne forældre og andre interesserede komme og se det, som børnene havde lavet i løbet af året. I samme forbindelse afholdt Vilsted Friskoles musikskole koncert, hvor man kunne høre, hvad de forskellige musik- og sanghold havde øvet på. Det var en rigtig festlig eftermiddag

Noget andet godt, som skete i juni var, at vi igen havde mulighed for, at vi kunne komme på rigtig lejr. For 0.-6. klasse gik turen til Hanbohus og for 7.-9. klasse gik den til Berlin. Begge ture gik godt, og det var nogle glade og trætte børn og voksne, der vendte hjem efter en masse gode oplevelser.

Pga. et fald i elevtallet over de seneste måneder var det nødvendigt at få set vores gruppestruktur efter i sømmene. Sidst på skoleåret blev der afholdt forældremøder om netop det. Det var nogle gode forældremøder, hvor der blev udtrykt både glæde og bekymring for det nye, som skulle træde i kraft fra august.

August

Og august blev det, og de nye grupper var en realitet. Og det gik lige så godt, som vi havde troet – grupperne fungerede rigtig godt.

Vi havde traditionen tro gruppeovernatninger i løbet af august måned, og igen var det en rigtig god oplevelse for både børn og voksne, som på den måde alle kom lidt tættere på hinanden.

September

For første gang i jeg ved faktisk ikke hvor mange år, men alt for mange, kunne vi i september måned igen afholde sensommerfest. Og man må bare sige, at det blev et brag af en fest. Der var pyntet og gjort klar, da gæsterne kom, og det blev virkelig en skøn, skøn aften. Endnu en gang priste vi os lykkelige for, at vi igen kunne være sammen uden corona-restriktioner til at stå i vejen for os.

Oktober

Familiematematik blev lanceret i oktober måned. En eftermiddag hvor man kunne komme på skolen hele familien og hygge med forskellige, sjove opgaver med udgangspunkt i matematisk tænkning. Der var god opbakning, og det var både sjovt og hyggeligt og noget, vi efterfølgende gerne ville gøre igen.

I uge 41 var der idrætsemneuge afsluttende med Skolernes Motionsdag fredagen inden efterårsferien. En god tradition, som vi hvert år bliver enige med hinanden om, at vi skal fortsætte.

Den 26. oktober havde vi endnu et syng, spis, snak-arrangement. Og selvom også det blev afholdt i skoletiden, var der en del gæster, som havde fundet vej til Troldbjergvej 4, og igen var det bare en supergod oplevelse.

November

Åben Skole blev afholdt den første torsdag i november. Det var en rigtig god aften, hvor vi fik hilst på i hvert fald de fleste af vores 11 nye Minions, som netop er begyndt.

Dagen efter Åben Skole fødtes et nyt tiltag på skolen, nemlig ordblindecaféen, som var og er et tilbud til de børn, som har IT-rygsæk. De kan komme i caféen og blive (endnu mere) fortrolige med deres redskab og få hjælp til noget helt konkret, de bøvler med. IT-ekspertisen findes især hos de ældre, øvede elever, men også hos den lærer, som er med i caféen. Et tiltag som viste sig af være af stor værdi, og som vi derfor har gentaget flere gange siden.

Præcis en måned før jul afholdt vi endnu et syng, spis, snak-arrangement. Denne gang om eftermiddagen/aftenen. Vi begyndte i kirken, hvor vi sang en række julesange, og herefter gik vi på skolen, fik noget lækkert at spise, og sang lidt mere. Og efter at have prøvet det nogle gange, var vi klar til at sige med overbevisning, at det kan altså bare noget godt, det der med at synge sammen! Har I ikke prøvet det, så prøv det!

December

Ved skoleårets begyndelse var det gået op for os, at der var kommet en ny, praktisk/musisk prøve i 8. klasse, som kunne få betydning for de elever, som gerne ville have en afgangsprøve. Derfor aftalte vi i august, at de nuværende 8. klasses-elever skulle kunne gøres klar til prøven, så de kunne gå op som privatister og dermed tage en afgangsprøve efter 9. klasse, hvis de ville.

Opmærksomheden på den nye prøve gjorde det nødvendigt for bestyrelsen og for os medarbejdere at forholde os til, om vi fortsat skulle være prøvefri. Der blev afholdt en del møder hen over efteråret både bestyrelse og medarbejdere hver for sig og bestyrelse og medarbejdere sammen, og tingene blev vendt mange gange frem og tilbage.

En enig bestyrelse besluttede med en enig medarbejdergruppe i ryggen på baggrund af de mange drøftelser, at Vilsted Friskole skulle forblive prøvefri, og det blev besluttet at afholde et orienteringsmøde i december for dem, det måtte berøre først, nemlig eleverne i 5.-7. klasse. De ældre elever var blevet orienteret tidligere på året i forbindelse med, at eleverne i 8. klasse blev tilbudt at blive gjort klar til at gå op som privatister.

Så i december afholdt vi møde med Storegruppens forældre. Der var ikke så stort et fremmøde, som vi havde håbet, men det var en rigtig god snak, vi havde med de forældre, som mødte op. Der var nogle, som var uforstående over for beslutningen og var bekymrede for konsekvenserne, og der var andre, som bød den meget velkommen. Vores konklusion efterfølgende var, at det, som alle jo nok ved, ikke er muligt at imødekomme alles ønsker, og når man ikke kan det, må man gå med det, man tror på, nemlig at en prøvefri skole er det, som giver de bedste udviklingsbetingelser for børnene på Vilsted Friskole.

Og det var jo blevet december. Som om Betteør havde stillet et vækkeur, dukkede han op af sit sommerhi. Og som så mange år før, måtte han og Trine Tophue så grueligt meget igennem, før Julen endnu en gang blev reddet, og vi kunne gå på en lang, velfortjent juleferie.

Men inden vi nåede helt så langt, var der julefest! Og igen blev det bare en supergod aften med sang, musik, fakkeloptog med hornorkester og æbleskiver med te og kaffe.

Januar

Dagen efter, vi var vendt tilbage fra juleferie, havde vi endnu et syng, spis, snak-arrangement. Det var lige som de foregående meget vellykket.

Som noget nyt blev Alkalær i det nye år udbudt som et frivilligt tilbud efter skoletid en gang om ugen til nogle af de børn, som synes, det der med at læse og stave er lidt svært. Der var mange, som gerne ville tage imod tilbuddet, og det hold, som blev oprettet der for tre måneder siden, mødes stadig med deres lærer en gang om ugen, hvor de arbejder intensivt med læsning og stavning.

Februar

I februar var hele det pædagogiske personale af sted på kursus i to dage. Vi var blandt andet på besøg på Klim Friskole, som altid har været prøvefri til en snak om, hvordan de gør, hvilke udfordringer de har osv. Det var et godt besøg, som viste os, at det med at være prøvefri friskole ikke bare er en god idé, men at det også kan fungere helt gnidningsfrit.

At lærere og pædagoger var væk fra skolen betød traditionen tro, at forældrene de to dage havde mulighed for at komme lidt tættere på skolen og vores børn ved at tage pladsen som lærer for en

dag eller to. En kæmpestor tak til jer forældre, som gav vores børn nogle rigtig gode og anderledes oplevelser, mens vi var væk.

Marts

Så kom marts, og med marts kom skolens 60 års fødselsdag. Tænk sig en gang! Vilsted Friskole har eksisteret i hele 60 år. 60 år hvor det er gået op og ned. Der har været perioder med mange elever, og der har været perioder med få elever. Skal vi se statistisk på det, ligger vi lige nu i det, man kan betegne som middelområdet, hvad elevtal angår. Og det er da faktisk slet ikke så ringe i en tid, hvor bestyrelsen på trods af en vis modstand har turdet stå fast på det, de tror på – nemlig at prøvofrihed er det, som giver den sundeste og bedste skole for vores børn - uden at lade sig rive med af, at skolerne omkring os gør noget andet. At turde stå fast på det, man tror på, er måske netop det, der har holdt Vilsted Friskole i live i så mange år, så set i det lys, er det værd at dvæle ved betydningen af det at turde læne sig op ad sin tro og forblive ved den.

Marts bragte også et af skoleårets helt store højdepunkter, nemlig musicalen. Det var en fantastisk proces, hvor alle børn var involveret på forskellig vis og derfor alle havde ære af, at vi kunne invitere jer forældre ind til en helt fantastisk livgivende forestilling. Den slags processer kan man kun gennemgå, når man som skole har den rette indstilling – at alle mennesker og alle handlinger har betydning – at ingenting er ligegyldigt, og at vi, når vi hjælper hinanden, kan nå meget, meget langt.

April

Den 11. april begyndte 11 nye, skønne, søde, glade Minions her hos os. Vores Minions er altid ventet med stor spænding, og sætningen: ”Nej, hvor er de søde!” har lydt et utal af gange her de seneste par uger, siden de begyndte – både blandt børn og voksne.

Minions første dag er en festdag. Der blev flaget, spist boller og lavet flagallé over skolegården af alle de ældre børn og de voksne, da Minions skulle til morgensang for første gang.

Epilog

Det har sandt at sige været et specielt år, vi har været igennem. Der er flere ting, som kunne fremhæves særskilt, men altoverskyggende har i hvert fald for medarbejderne nok været spørgsmålet vedr. prøvefrihed eller ej.

Bestyrelsen og skolens pædagogiske personale har som nævnt været igennem en lang og grundig proces, og vi endte i fuld enighed om, at prøvefrihed fortsat er det rigtige for vores fri skole. Det i erkendelse af, at vi netop er en fri skole, som kan og bør udnytte den frihed til at lave den skole, vi tror på.

Beslutningen mødte en del modstand fra nogle forældre, men det er jo sådan, at går man mod strømmen, så vil man møde modstand, og kun de, som er stærke nok, formår at forblive på benene.

Der er grund til at rose både bestyrelse og medarbejdere i denne sammenhæng – ikke for at beslutningen blev som den blev, for den er blevet til efter en god og grundig proces og kunne derfor være endt et helt andet sted, som det tilfælde havde været det helt rigtige for Vilsted Friskole. Grunden til rosen er, at bestyrelse og medarbejdere er blevet stående på benene - også når der har været modvind. Det er både modigt og stærkt!

Jeg vil gerne udtrykke min store taknemmelighed for den smidighed, dygtighed og tro på, at det batter at ville lave verdens bedste friskole, som jeg hver eneste dag ser hos skolens ansatte. Vi er heldige, at det forholder sig sådan. Det er ikke en selvfølge.

Også en tak til alle vores forældre for medspil og modspil og for netop at være med til at nuancere bestyrelsens billede af, hvad der betyder noget for vores fri skole og dermed være med til at kvalificere deres beslutninger.

Sidst men ikke mindst en tak til Støtteforeningen for jeres gaver hen over året. Vi har nydt at kunne købe lidt ekstra ind til glæde for vores børn.